

**EAT & MEET** ASIELZOEKERS SCHUIVEN AAN BIJ KERSTDINER

▲ Hetty Wemekamp aan het hoofd van de tafel met vrienden en asielzoekers. FOTO RONALD HISSINK

# ‘Iets kunnen doen tegen polarisatie’

In joggingbroek en voetbalshirt, makkelijk T-shirt of geruit overhemd zitten ze rond de tafel, de vier gasten uit het azc. Ze zijn uitgenodigd aan de dis bij Hetty Wemekamp. Op kerstavond is de verharde discussie over asielzoekers aan tafel in Zutphen even ver weg. „Mensen kunnen op deze manier zelf iets doen tegen de polarisatie.”

**Sandra Veltmaat**

**Zutphen**

**D**e Eat & Meet is een initiatief van de stichting Buddy to Buddy. Aan een lange tafel, met uitzicht over de Berkel en de lichtjes van de ijsbaan aan de overkant, schuiven deze kerstavond dertien mensen aan. Naast de vier bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) zijn het familie, vrienden en kennissen van Hetty Wemekamp en haar man.

Het echtpaar had al veel langer elk jaar een buddy uit het azc om die wegwijs te maken in Nederland. Dus toen ze een jaar of vijf geleden Eat & Meet op kerstavond ontdekten, sloten ze zich aan. Hetty had voor deze kerstavond gerekend op drie jonge Syriërs die vanuit het azc aan haar gekoppeld waren.

## Schouderophalend

„Toen we ze gingen ophalen, waren ze niet aanwezig”, vertelt Hetty. „Maar er waren meer kandidaten die wilden meedoen. Vandaar dat we vanavond twee jongemannen uit Eritrea en twee jongens uit Irak hebben. Dat betekent wel dat ik voor niets halal gekookt heb”, vertelt ze schouderophalend. „De Eritreërs zijn christelijk, de Iraakse Yezidi’s.”

Sinds tien jaar is er de Eat & Meet op kerstavond. Marlies Boh-

ncke is medeverantwoordelijk voor de organisatie. „We hebben dit jaar dertig adressen die meedoen, het dubbele van vorig jaar. Heel bijzonder. Mogelijk heeft het iets te maken met de verharde discussie in de politiek. Mensen kunnen op deze manier zelf iets doen tegen de polarisatie, denken we.”

„Vanaf het begin van Buddy to Buddy hebben wij meegedaan”,



**Wij interesseren ons heel erg voor andere culturen**

– Hetty Wemekamp

vertelt Hetty. „Wij interesseren ons heel erg in andere culturen. Via het buddyproject kom je daarmee in aanraking. Dat vind ik ontzettend leuk. En dat we hiermee mensen kunnen helpen, vinden we ook belangrijk.”

De vertaalhulp van oud-buddy Ali uit Jemen is deze avond niet nodig. De jongemannen zijn allen al zo’n twee jaar in Nederland en spreken goed Nederlands. Ali is al langer in Nederland en woont nu in Terborg.

Johannes Abadom en Fsayaye Abedom uit Eritrea (geen familie

van elkaar) vinden het leuk aan een Nederlandse tafel te zijn uitgenodigd. Fsayaye: „Wij proberen zo veel mogelijk contact met Nederlanders te hebben. Ik ga veel zingen in de Muzehof in het koor Zutphen Zingt Werelds. Ik heb ook een buddy, die woont in De Steeg.”

Johannes is net overgeplaatst vanuit Apeldoorn naar Zutphen, omdat hij hier binnen enkele maanden een huis krijgt. „Eindelijk. Dan kan ik mijn familie ook hiernaartoe laten komen. Het is momenteel heel slecht in Eritrea.”

Dat ze in vrijetijdskleding zijn, is deels omdat de uitnodiging plotseling kwam. „We hadden geen tijd ons voor te bereiden”, vertelt Akram Silo. Hij en Yamin Meesha zijn Yezidi’s uit Irak. Zij hebben afgelopen week drie dagen gevestigd, vertellen ze. „Dat is onderdeel van een feest dat hoort bij ons geloof. We hebben gevestigd en daarna feest gevierd in Wassenar met heel veel Yezidi’s.”

## Midwinterhoorn

De jongens laten foto’s en filmpjes zien, waarop ze nette pakken dragen. „Dat hadden we anders voor deze avond ook best willen doen, maar we hadden er geen tijd voor.”

Vlak voor het diner begint, is er nog een cultureel onderdeel. Marcel, een vriend van Hetty, heeft zijn midwinterhoorn meegebracht en geeft een korte demonstratie. Hij vertelt dat het traditionele instrument is gemaakt van berkenbomen en werd gebruikt door de Germanen. „Zij joegen met dit geluid boze geesten weg, verwelkomden het licht van de zon na de kortste dag.”